

## Krönika vid Släktmöte 2013.

Förra gången, vid släktmötet 2010, handlade krönikan om Jöns Jonsson och Hanna Nilsson, som bodde här på Signestorp nr 5, Jöns Jonsgården, och om deras 12 barn.

Detta år följer vi Pehr Nilsson på Ebbarp och hans familj med sju barn i två äktenskap, d.v.s. Ebbarpsgrenen av vår Släktförening.

Varför? – Jo, familjerna på dessa båda granngårdar var goda vänner, hade nära umgänge och träffades på stora slätkalas. Mellan gårdarnas barn skedde två giftermål. I nästa generation ingicks ett flertal äktenskap kusiner emellan och ytterligare en generation senare gifte sig några syslingar med varandra. Det faktum att släkterna från de två gårdarna är så starkt sammanflätade har lagt grunden till vår stora släktförening. Det bildar ett intressant nätverk vid läsning av släkttavlan!

**Pehr Nilsson** var född 1803 på gamla "Stensgården" d.v.s. nuvarande Stensminne, Kattarp nr 1. Pehr var ende sonen till Nils Stensson och Rigel Jönsdotter. Pehr var endast tolv år gammal, när hans far dog. Samma år dog även hans farfar Sten Persson, som bodde på undantag på gården. Rigel flyttade tillfälligt med sin son Pehr till Östraby nr 3.

Tjugo år gammal köpte Pehr Nilsson en del av Ebbarp nr 2 - kanske hade han sina tankar på Nils Nilssons dotter Boel, där på stället. Därav blev nu intet. Det uppstod någon oenighet. Pehr Nilsson var av en stolt natur och så gifte han sig året därpå med

**Ingar Persdotter** i Östraby no 3.

Ingar födde honom en dotter, Hanna, som blev moderlös efter några år. Så återvände Pehr till sin gamla kärlek, **Boel Nilsson**. De gifte sig 1830 och fick 6 barn.

Sidenschalen, som Boel hade på bröllopet, finns i vår textilkammare. Kanske har Boel även burit fjäderkransen, som huvudbonad, på sitt bröllop? Det var modet på 1830-talet.

Från och med 1830 blir Pehr Nilsson, genom giftet med Boel Nilsson, ägare av hela Ebbarp nr 2.

Pehr Nilsson var en man, som visste, vad han ville och inte gärna ville bli motsagd. Myndig, kritisk och respektingivande var han, men också driftig och ordningsfull. Så naturligtvis blev han snart en av socknens mannar och han var förutom rusthållare också kyrkovärd under många år. På sitt hemman utförde han ett stort uppodlingsarbete. Särskilt intresserad var han av skogsvården och trädgårdens skötsel.

Hustrun Boel var en begåvad och duktig kvinna, av en livlig, glad och frimodig natur - väl skickad till att klara den mera despotiske maken.

År 1861 skrev Pehr och Boel under kontrakt med sönerna Nils Persson och Sten Persson. Till dem överlämnades då en odlad areal, som kunde bära två gårdar. En helt ny trelängad gård uppfördes längre väster ut åt sonen Sten – ”nya” Ebbarp nr 2. Äldste sonen Nils stannade kvar på ”gamla” Ebbarp nr 2, där nya stall och portlängor byggdes i tegel.

Några årtionden senare, under Nils tid, satte moderniseringen och differentieringen av lantbrukshuset in på allvar. Självhushållets och det patriarkaliska regementets dagar var räknade. Stora förändringar av byggnader och hushåll - de två gårdarna slås samman igen - och de följande generationerna, som till minne av det dubbla ursprunget från Ebbarp och från Stensgården i Kattarp, bär namnet Ebbersten, slår sig ner på Ebbarp nr 1.

Pehr och Boel bodde på det nybyggda undantaget på det ”gamla” Ebbarp nr 2. Boel avled 1865, 61 år gammal och Pehr levde kvar i

ytterligare tio år och dog 1875. På en av sina sista födelsedagar fick Pehr av sina ättlingar mottaga en målning, ett ståtligt stamträd.

Nämnas bör Pehr Nilssons svärmor, Boels mor, Toren Andersdotter. Hon bodde i en undantagslägenhet i boningslängan på Ebbarp nr 2 några tiotal år tidigare. Toren var kortväxt och låghalt, men rapp och blev en av Luggudebygdens berömda väverskor. Vi kan se bänkadrott, åkdyna och kudde i rölakan inne i textilkammaren.

Toren dog 1840. Hennes gravsten, tillverkad i ek, finns även i vår textilkammare. Där är den räddad åt eftervärlden.

Den gamle gården Ebbarp nr 2 brann ner i december 1924. En lössläppt gnista - elektriciteten - var orsaken.

Hur blev det med de sju barnen?

I äktenskapet med Ingar Persdotter föddes

**Hanna Persdotter** år 1825, som blev enda barnet Pehr fick i sitt första gifte. Hanna gm lantbrukare **Jöns Hansson**, ägare av Signestorp nr 1 och Kattarp no 7, Ågård. De fick 8 barn som alla nådde vuxen ålder:

Pernilla Hansson gm Anders Mattisson, som arrenderade Biskopstorp i Halland. De fick en dotter Alma. Fadern avled dagarna efter att hon fötts. Dottern dog efter drygt ett år och inom ytterligare ett år var även modern död.

Ingar Hansson gm sin syssling Per Jönsson-Strömer, ägare till Östraby no 3 och arrendator till Lydinge gård, Kropp. De fick 5 barn. Äldst var Signe Strömer, som var lärare och journalist. Hon gifte in sig 1910 i italienska kungafamiljen med Mario Primerano, son till en general i Rom. De fick en son Giorgio. Signe brevväxlade flitigt med hemlandet och hennes brev till Georg Leire finns i vårt arkiv.

Hjalmar Strömer blev sjukgymnast i Stockholm. Han gifte sig med sin kusin Siri Johnsson. Valdemar Strömer for till Vancouver i Kanada.

Nils Hansson blev lantbrukare i Västergötland. For sedan till USA.

Gustaf Hansson blev sjökaptan på barken "Prima" och omkom då denna förläste i svår storm på Atlanten 1879 på väg från Mexico till Irland.

Peter Hansson blev lantbruksdirektör på Vallberga, Halmstad. Gift med Teodora Vestesson. De fick 9 barn. Tre dog tidigt. Två söner utvandrade till Afrika. Äldsta dottern, Ingeborg, gifte sig med jordbrukskonsulent Hjalmar Bergström, Halmstad, och fick 4 barn.

Sten Hansson – blev lantbrukare och homeopat i USA.

Botilda Hansson- gifte sig med Johannes Johnsson, köpman i Malmö. De fick 4 barn, däribland dottern Siri, som kom att gifta sig med Hjalmar Strömer, se ovan, samt uppnå en ålder av 99 år.

Wilhelm Hansson – lantbrukare i Kattarp. Dog 37 år gammal.

**Ingar Persdotter** född 1831 döpt efter första hustrun, Ingar! Hon gifte sig med sin kusin **Per Gunnarsson**, lantbrukare och ägare till Stensminne. De fick 9 barn varav fem dog före 25 årsålder. Per var son till "Kungen av Kattarp"- Gunnar Stensson, dvs Pehr Nilssons farbror, och hans hustru Elna Karsdotter.

Elna Gunnarsson – gifte sig med Gustaf Wennerberg, kantor i Vålinge och Kattarp. De fick fyra barn varav tre blev vuxna. Sonen John var en av 8 i landet som var teknologie doktor. Han blev direktör på ASEA i Västerås. Brodern Stellan blev byråchef på Lantmäteristyrelsen i Stockholm och äldsta barnet Ebba sjuksköterska. Modern Elna dog månaderna efter yngste sonen Stellans födelse.

GW var mycket aktivt komponerande och var från år 1882 ledare för Kattarps sångförening. Den kunde bestå av ett 25-tal aktiva medlemmar, i regel åbosöner och hantverkare från Kattarp med omnejd. Under 47 år med början år 1865 var GW: s svärfar Per Gunnarsson dess ordförande och han hade tillika varit med om att bilda föreningen år 1859. Manskören uppträdde ibland under gemensamma arrangemang med Kattarpssextetten, vilken GW var med om att bilda år 1883. Musiksextetten, vari GW själv blåste althorn, uppträdde vid släkträffar och privata fester samt gav konserter i bygdens kyrkor.

Bothilda Gunnarsson - gifte sig med Olof Nilsson, lantbrukare och ägare av Kärra i Strövelstorp. De fick 11 barn varav 4 dog tidigt. Deras äldsta dotter Ingeborg gifte sig med Gottfrid Johansson och Stensminne räddades kvar inom slakten. Deras tre söner Gösta, Eric och Sten tog sig namnet Wemmert. Dottern Inga blev gift Schilling. Sten Wemmert har varit mångårig styrelsemedlem och kassör i Släktföreningen. Ingeborgs syster Gunhild ingick äktenskap med Joel Persson på Skattegården i Björenekulla. Vi finner namnet Sönne hos flera av syskonen, Ragnar, Gunnar, Greta, Märta och Eric. Eric Sönne har från början varit mycket aktiv i uppbyggnaden av Jöns Jonsgården. Eric Sönne brukade Fleninge 26 tillsammans med hustrun Elisabeth och dottern Gunilla, som gifte sig med Torsten Hallström, vars son Carl är aktiv i Släktföreningen.

Ida Gunnarsson gifte sig med sin kusin Nils Stensson på Signestorp 1. De fick 9 barn - 7 döttrar och två söner. Den förstfödda dog en månad gammal. *Eva* Stenson gifte sig med lantbrukare Eric Larsson, Fleninge Gunnestorp. De fick tre barn. Bengt blev civ.ing. och Hugo tog över jordbruket, som i sin tid togs över av hans son Magnus, agronom, som nu är Släktföreningens ordförande. Yngsta syskonet Gunilla, fil.mag, gift med hydrogeolog Sigurd Holmberg, är medlem i Släktföreningens styrelse och har engagerat sig i Jöns Jonsgårdens föremåls- och arkivhantering under många år.

*Karin* Stenson gifte sig med jordbrukskonsulent Linder Aronson och fick 4 barn. Lennart blev lantmätare och länsråd, Sten professor i odontologi, Stig blev lantmästare och Margit sjukgymnast och gift Ågren. *Ingeborg* Stenson blev tandläkare och *Signe* Stenson ägde och drev Barngarderoben i Helsingborg. *Gunnar* Stenson övertog gården Signestorp och gifte sig med Gullan Nilsson från Olivelugns gård, Stora Harrie. De fick tre barn Nils, Inger och Christina. Inger dog 23 år gammal. Nils son Christer är engagerad i släktföreningens styrelse. *Einar* Stenson brukare av Olstorps Boställe i Kvistofta gifte sig med Solvig Södergren från Ängelholm. Deras son Arne, som övertagit driften av gården, är revisor i föreningen samt i Stiftelsen Jöns Jonsgården och hans son Carl-Henrik arbetar med personuppgifterna i föreningens släktregister. *Elin* Stenson gifte sig med järnhandlare Lage Nilsson från Olivelugn och fick två barn varav Göran, pol. mag. och konsult, är vår kassör i släktföreningen och hans syster Ingrid gymnastikdirektör och gift med Dag Bonde. *Valborg* Stenson gifte sig med lantbrukare Franz Nilsson på Olivelugns gård och blev kvar där livet ut. De fick fyra barn. Sonen Hans-Gunnar avled 21 år gammal. Karin blev läkare, Boel sjukgymnast och engagerad i Släktföreningens styrelse och Margaretha har drivit egen dagbarnverksamhet.

Tre syskon Stenson från Signestorp no 1 gifte sig alltså med tre syskon Nilsson från Olivelugns gård! Många dubbelkusiner!

Sten Gunnarsson - lantbrukare och ägare till Stensminne, Kattarp, blev gift med Alva Herrman. Sten blev endast 33 år gammal. De fick två barn.

*Edith* Gunnarsson gift med Sture Stigborn, Mjöhult, där 8 barn föddes. Barnen föddes mellan åren 1920 och 1935, men 1937 omkom fadern och släkten ställde upp och tog hand om barnen.

*Agna* Gunnarsson gifte sig med landsfiskal Arvid Peterson Ödåkra, men fick inga barn.

**Nils Persson** föddes 1833 och gifte sig år 1861 med **Maria Persdotter** från Lundsgården i Allerum, syster till konsul Nils Persson i Helsingborg. Nils blev samma år lantbrukare på Ebbarp hos fadern Pehr Nilsson. Han övertog halva gården och levde till 1898. De fick 6 barn.

Gunilda Persson- gifte sig med sin syssling Gustaf Jönsson, en yngre bror till Per Jönsson - Strömer, omnämnd på sid 3, lantbrukare och arrendator av Axelsdal, Mörarp. De fick tretton barn på 15 år! Ett tvillingpar föddes 1899. Första barnet ,när modern var 23 år och sista vid 38. Fyra barn dog som små. Maken Gustaf dog år 1900 i april- Gunilda var änka, när hon födde sista barnet i december samma år. Hon var ensam med 9 barn och fortsatte att sköta arrendet i många år! Gunilda blev 63 år.

Äldste sonen *Ivar* G:son Ebbersten blev förvaltare, Ryssby, gift med Elin Möller.De fick 2 barn. *Nils* Ebbersten, kontorschef i Laholm, gift med Ester Svensson och 2 barn. *Henry* Ebbersteen, byggnadskontrollant, gift med Greta Friström från Mörarp och 2 barn. *Erik* Ebbersten, forstmästare, gift med Dagmar Gelang, Skara, 2 barn med namnen Percy och Douglas. *Gustaf Adolf* Ebbersten, lantbrukare och ägare av Östraby 1 samt direktör i Helsingborg, gift med Agnes Svensson. *Valdemar* Ebbersten, förvaltare,USA, gift med amerikafödda Ellen Johnson med rötter i Vegeholm. De fick 2 barn. *Gunnar* Ebbersten, lantbrukare på Ebbarp 1 och 2, gift med Ninni Lamberg från Viken. De fick 6 barn. Ett barn dog i nedre skolåldern.

Leif och Gustaf blev lantbrukare på Ebbarp. Gustaf sedermera även arrendator av Hjelmshults Kungsgård, Allerum. Sten, agronomie dr, blev rektor för Ultuna lantbruksuniversitet och dekanus samt gifte sig med agronom Kerstin Molander. Lars var banktjänsteman och Gunilla har varit fritidspedagog. Gunildas och Gustafs dotter *Ingeborg* Ebbersten blev sjukgymnast i New York tillsammans med sjukgymnasten maken Oliver Johnson från Värmland. Yngsta barnet *Martha* Ebbersten, i den stora syskonskaran, utbildade sig till gymnastiklärare och gifte sig med Gustaf Högberg, Stockholm. De fick 5 barn Högberg.

Hilma Persson - vigd 1890 vid Anders Nilsson, från granngården Kattarp 8. Hilmas svärfar Nils Andersson köpte Torlarps gård i Strövelstorp åt det nygifta paret. De fick 5 barn, varav 2 söner uppnådde vuxen ålder och tog sig namnet Torle. Yngste sonen *Eric* övertog gården efter fadern. Ogift dog han 45 år gammal år 1945, varefter hans 4 år äldre bror *Nils* drev gården vidare. Nils var utbildad civilingenjör och gifte sig med sin nästkusin Dagmar Stenson. De fick tre barn varav ett par tvillingar. Ulf, vår förre ordförande i Släktföreningen, var äldst, sen kom Gunnar och Clas. Ulf blev far till fem flickor och en pojke. Gunnar till sex pojkar och en flicka. Clas fick två söner och en dotter Gabrielle, som nu har börjat sin bana i Släktföreningens styrelse.

Elise Ebbersten - dotter, som bodde på Ebbarp. Förblev ogift och nära 92 år gammal. Hon ägde Ebbarp no 1 och Ebbarp no 2 tillsammans med systemen

Bertha Ebbersten, som också bodde ogift kvar på Ebbarp och blev 62 år. Elise och Bertha var de, som räddade gården och svarade för driften i 30 år.

Per Ebbersten- ingenjör, Philadelphia, USA. Gift med Elsbet Tornow, kemist Berlin. Sonen *Gustav*, läkare i USA. Gift och en dotter. Per Ebbersten var studiekamrat med Georg Leire på Chalmers i Göteborg, varefter de bibehöll kontakten med varandra.

Nils Ebbersten- förman Helsingborg. Tanken var, att han skulle övertagit Ebbarp, men själv hade han andra intressen. Det var då, som de båda ogifta systrarna grep in och vidare ordnade morbror konsuln så, att Nils kunde börja i en av hans fabriker. Gift med Nanny Göransson, Vegeholm. De fick 8 barn, varav ett dog tidigt. De båda äldsta sönerna bosatte sig i New York.



**Sten Persson**, 1836-1915, ägare av nya Ebbarp no 2 och Östraby 1 och arrendator till Kattarp no 11, "Fågelsång", gifte sig 1861 med **Kerstin Jönsdotter**, dotter till Jöns Jonsson på Signestorp no 5. Sten var också en bestämd herre och visste var skåpet skulle stå. De fick 8 barn och, liksom hans ende brors 6 barn, växte alla upp till vuxen ålder. Alltså dubbelkusiner med barnen på Signestorp no 5! Sedan början av 1880-talet arrenderade han Signestorp nr 1 och Ågård av sin sväger Jöns Hansson (sid 3).

Äldste sonen Peter Stenson arrenderade Fleninge Boställe och var landstingsman. Han hade i likhet med flera andra söner från traktens gårdar en musikalisk ådra. Vid sjutton års ålder övertog han sin morfars (Jöns Johnssons) fiol och några år senare spelade han bastuba i Kattarpssextetten. Han gifte sig 1890 med Elise Nilsson från Skoggömmaregården i Fleninge. De fick 6 barn varav 2 dog tidigt. *Sture* blev arrendator på Lydeslund, Kropp, gifte sig med Ally Bengtsson och fick dottern Ulla, som gifte sig med Olof Boethius. Systrarna *Elisabeth* och *Ingegerd* förblev ogifta och bodde tillsammans i Helsingborg. *Gertrud* utbildade sig till gymnastikdirektör och gifte sig med rektorn för Grimslövs Folkhögskola Hugo Stenow . Gertrud och Hugo Stenow fick 2 barn. Gustaf, som var läroverksadjunkt i Växjö och gifte sig med Inger Forsberg. De fick 2 barn , Kristina och Ola. Kristina fick tre barn och Ola två. Gustafs syster Birgitta förblev ogift.

Nils Stensson blev gift med Ida Gunnarsson se sidan 5.

Bothilda Stenson - gift med Sten Åberg, lantbrukare på gården Grönvik i Kattarp och senare disponent i Halmstad. Grönvik kom sedan att ägas av Svenska Sockerfabriksaktiebolaget.

Paret fick 6 barn. De två första *Torsten* och *Martha* var tvillingar födda 1897. Torsten blev major och Martha folkskollärare. *Sten Erik* studerade juridik och *Inga* blev kontorist och gifte sig med arkitekt Uno Forthmeier och fick med honom en son Sten-Olof Forthmeier. *Sigrid* blev skolkökslärare och den sistfödda blev endast 2 månader gammal.

Hilma Stenson-gifte sig med fabrikör Carl Hellberg , Mörarp och blev stammoder till Hellbergarna. Hilma och Carl fick 5 söner. *Lennart*, som blev ingenjör och verksam i AB Carl Hellberg, var den förstfödde och gifte sig med Inga Lindskog , som födde 4 barn två pojkar och två flickor. Familjen var bosatt i Mörarp. *Sten* Hellberg var en välkänd läkare i Helsingborg och har därtill gjort stor insats i insamlandet av data till Släktföreningens släkttavla. *Gustaf* utbildade sig till lantbrukare och ägde och drev Bläsinge säteri i Östra Ljungby samt var styrelseordförande i AB Carl Hellberg.

Han gifte sig med Gunnel Gnospelius och fick 4 barn, av vilka Carl-Gustaf drivit gården vidare och under många år ställt upp för Släktföreningen som medlem i styrelsen.

*Ragnar*, som blev ingenjör, bodde i Mörarp och arbetade i AB Carl Hellberg. Han gifte sig med Evy Hansson och fick 4 barn. *Walter*, som var yngst blev civilingenjör, bodde i Helsingborg och var också verksam inom AB Carl Hellberg. Han gifte sig och fick tre barn. En son i första äktenskapet och två döttrar i det andra, där Anita gifte sig Salwén och fick tre barn.

Ida Stenson - gifte sig med Nils Åberg och de fick två söner.

*Sten-Yngve* gifte sig med Maja Smith och fick två söner, av vilka Nils blev docent på Chalmers och Sten blev tandläkare.

Den andre sonen var *Gustaf*, vår museiintendent och stora mentor. Tack vare hans yrkeskunskap, intresse och energi har vi tillgång till en fantastisk släktgård att bevara och lära av.

Sture Stenson- var lantbrukare och arrendator av Lydinge gård. Han gifte sig med sin kusin Anna Jönsson, dotter till Gustaf Jönsson från Signestorp no 5. De fick två barn *Carl-Gustav* och *Dagmar*, som tidigt blev faderlösa. Carl-Gustav blev civilingenjör och var med om att starta vår Släktförening. Han blev direktör på ASEA i Västerås och gifte sig med Ulla Skog, som födde fyra barn, varav tre barn med stora musikaliska talanger.

Dagmar, som var korrespondent, gifte sig med Nils Torle (sid 8) och flyttade till Torlarp. Hon avled år 2007 i en ålder av 102 år.

Anna Jönsson gifte om sig med komminister Martin Liljeblad och *Ingrid, Martha, Hugo* och *Lennart* Liljeblad föddes med Anna som mor. Hugo var under flera år styrelseledamot i Släktföreningen och hans son kontraktprosten John Liljeblad har efterträtt sin far i denna roll.

Gustaf Stenson- lantbrukare och ägare till Ebbarp 2 och Östraby1 samt arrendator till Kattarp nr 11, "Fågelsång". År 1917 gav han ut en släkttavla över inte mindre än sju kattarpssläkter, ordnade från A till G. Samma år gifte han sig med Marie (Mimmi) Breuer av tysk börd och dotter till dåvarande disponenten vid sockerfabriken i Hasslarp. De fick två döttrar *Ingegerd* och *Gudrun*. Ingegerd gifte sig med Heinz Lühr och fick en son Mikael. Gudrun gifte sig med Enoch Flygare och fick två söner, där Sten nu är gårdens ägare. Gudrun har sedan uppbyggnaden av Jöns Jonsgården deltagit i arbetet så länge hon orkade.

Anna Stenson – gifte sig med sin brylling Ivar Jönsson (brorson till Per Jönsson-Strömer sid 3 och Gustaf Jönsson sid 7), ägare och brukare av Östraby 1 och 3. De fick tre barn, där endast *Georg*, som senare tog sig namnet Järsholm nådde vuxen ålder. Gift med Vera Persson fick han två döttrar, Inger och Birgit. Georg var senare omgift med Greta Linde – de hade inga gemensamma barn. Birgit har varit ledamot i Släktföreningens styrelse. Hon gifte sig med lantmästare Kristopher Sylvan och hennes son Hakon var under några år med i Släktföreningens styrelse.

**Kerstin Persdotter**, 1839-1936, gifte sig 1860 med **Johannes Jönsson** från Signestorp nr 5 . De fick 11 barn, dubbelkusiner till Kerstin och Stens Perssons 8 barn på Ebbarp no 2! Två dog tidigt. De övriga talade vi om på förra släktemötet. Emma Jönsson, som blev 100 år gammal, Georg Leire, Peter Jönsson, som var min farfar osv.

**Elna Persdotter** dog endast 5 månader gammal.

**Johanna Persdotter**, Pehr Nilssons yngsta dotter, gifte sig med **Johannes Mattisson** år 1864. Johannes var lantbrukare och ägare till Kattarp nr 2, Grönvik. De fick 8 barn som samtliga uppnådde vuxen ålder och antog namnet Åberg. Johanna blev 91 år gammal.

Sten Åberg, lantbrukare och ägare av Grönvik efter fadern. Sten var också disponent i Halmstad. Han gifte sig med sin kusin Bothilda Stenson (se sidan 9).

Peter Åberg, var lasarettsläkare i Falkenberg och gifte sig med Valborg Vallén. De fick en dotter, som dog inom ett halvår. Ett år senare dog även Valborg. Peter gifte om sig med Gertrud Wästfelt och blev far till 4 barn, av vilka Greta Åberg gifte sig Fries och fick tre barn, varav Agneta Fries finns i Släktföreningens styrelse.

Mathilda Åberg gifte sig med lantbrukare Gustaf Gunnarsson, Östraby nr 2. Maken härstammade från Signestorpssläkten och paret fick 7 barn, varibland 4 uppnådde vuxen ålder. En av döttrarna var *Sonja Gunnarsson*, som gift med Rolf Persson fick dottern Kerstin och sonen Bo. De tog sig namnet Rolfson och den senare blev hovrättsråd i Göteborg. Med hustrun Britt Sigvant fick han tre barn, däribland dottern Pia Bosdotter Rolfson, sedermera gift Olson. Bo och Pia är ledamöter i Släktföreningen

Nils Åberg, köpman, Kattarp, gifte sig liksom sin äldre broder Sten med en dotter från Ebbarp no 2, nämligen Ida Stenson (se sidan 10).

Gustaf Åberg, vicekonsul i Helsingborg, blev gift med Gerda Bergström, som hade sina rötter i Hotell Mollberg i Helsingborg. Äktenskapet blev barnlöst.

Alfred Åberg, köpman i Kattarp. Gift med Anna Rosberg, gymnastikdirektör. De fick 2 barn. Sonen gifte sig med konditor Fahlmans dotter i Helsingborg.

Betty Åberg bodde kvar ogift i Kattarp.

Hildur Åberg gifte sig med Sture Bengtsson och fick två barn. *Karin* gifte sig med en regissör och *Thord* utbildade sig till handelsattaché och slutade som ambassadör i Kuwait efter uppdrag i Rio, Nairobi, Washington, Pretoria m.fl.



Ni befinner er just nu på Jöns Jonsgårdens hemsida och just läst krönikan för 2013.

Gå också in på Släktföreningens hemsida! Där finner ni både Ebbarpsgrenen och Signestorpsgrenen - fullständig översikt av familjerna.

Redigerat av Carl-Henrik Stenson

Juli 2013 Marianne af Ugglas

